



Wandelen boven de Weissensee

Naggler Alm - Geissrücken - Jadersdorfer Ochsen Alm - Kohlröslhütte
- (Golz) - Naggler Alm

1-5 uur, 8-14 Km en 300-700 hoogtemeters

Aan de zuidkant van de Weissensee zijn ongelofelijk veel wandelmogelijkheden. Het is er niet erg hoog, maar het is wel zeer toegankelijk mede door de stoeltjeslift naar de Naggler Alm. Natuurlijk is het er in het hoogseizoen ook tamelijk druk, maar eenmaal voorbij de eerste Alm lost dit al snel op.



Met deze beschrijving geeft ik een aantal mogelijkheden om er een route te gaan lopen, de bewegwijzering is daar boven zo goed dat er eenvoudig naar behoefte en omstandigheden aangepast kan worden.

De Weissensee is bij ons Nederlanders vooral bekend om de alternatieve stedentocht die er wordt geschaatst als het in Fryslân weer eens niet lukt voldoende ijsdikte in de kanalen te krijgen. Het meer ligt op 930m hoogte en is dan ook al vroeg in het seizoen met ijs bedekt, mede daar het water van de See met een maximale diepte van 97m doorgaans toch al tamelijk koud is.

De Weissensee is te bereiken vanuit Greifenburg in het Drautal, of vanaf Hermagor in het Gailtal via Weissbriach. Vanuit het Spittal kan men ook naar de Weissensee omhoog, maar dat gaat naar de oostkant van de See van waaraf geen verbinding mogelijk is naar de westzijde. Tenzij lopend, zwemmend of per boot.

Wij komen vanaf Weissbriach de bergpas omhoog, vroeger een leuke klim over een smalle asfaltweg met veel haarspeldbochten. Maar helaas nu een brede en zeer toegankelijke weg.

Enmaal boven slaan we rechtsaf naar de Weissensee en volgen daar de weg langs de linker oever door de leuke toeristische dorpjes.

Bij Techendorf vinden we de brug over de See en steken deze over, daarna wordt links aanhoudend de kabelbaan aangegeven waar we mee omhoog willen gaan.

Bij het dalstation lijkt het tamelijk druk, maar met de wachttijd voor de stoeltjeslift valt het gelukkig mee zodat we al snel onderweg naar boven zijn.

We weten al bij vertrek dat het wel eens moeilijk zou kunnen worden om de Golz te bereiken, afgelopen nacht hebben we heftig onweer gehad en ook de voorspellingen voor vandaag liegen er niet om.

Er zijn bij vertrek wel mooie stukjes blauwe lucht zichtbaar, maar ook veel lage bewolking rond de bergtoppen, We besluiten het er maar op te wagen, want er zijn zo veel Almhütten hier boven dat we altijd snel een schuilplaats zullen kunnen vinden mocht dit nodig zijn.



Op 1336m mogen we weer uitstappen en kunnen we aan de wandeling beginnen. Eerst maar eens naar de Naggler Alm, een Almhütte op slechts tien minuten lopen vanaf het bergstation, en daar al goed aangegeven.

Dit eerste deel lopen we bijna in file omlaag vanaf het station en dat blijft ook zo als we het laatste stuk naar de Alm weer een beetje omhoog klimmen.

Het grootste deel van de wandelaars buigt daar echter gelijk

af richting het mooie terras of naar de speeltuin, dus wordt het voorbij deze Hütte snel rustiger.

We gaan rechts van de Alm langs en steken de weg er achter recht over om daar aan de klim via wandelpad 25 richting de Kohlröslhütte te beginnen. Een pittige helling maar al snel zijn we boven en kunnen er genieten van het mooie uitzicht op de Alm achter ons en de bergomgeving rond de Weissensee.

Bovenop staat ook een vreemd bouwwerkje wat bij nader inzien het 'Drachsel Bildstöckl' blijkt te zijn. Onder het dakje zijn aan vier zijden prachtige schilderijen te zien, maar zonder verduidelijkende reisgids kunnen we alleen maar gissen naar de betekenis.



Verderop lopen we dan een bosje in en wordt het een smaller pad langs een helling, tot deze weer uitkomt op een brede Forstweg langs de bosrand. Op dat moment dalen de laaghangende wolken ook even op ons neer, maar wanneer het dan

weer opklaart zien we links boven op een topje enkele hoge houten palen omhoog steken. Dat is het EU-monument 'Wegweiser für Morgen'. Vanaf de brede weg loopt er een paadje naar toe voor wie er een kijkje wil nemen.

We blijven de wegwijzers naar de Kohlröslhütte rechtsaf volgen en dalen dan licht af tot aan een uitzichtpunt links met een rustbankje. Vanaf het hoekje bij de bank is voor het eerst de Weissensee beneden zichtbaar en valt vooral op hoe enorm lang dit meer eigenlijk wel is.

Daarna gaat het wat steiler omlaag tot aan een splitsing met een andere brede Forstweg die van boven af al zichtbaar is. Deze weg lopen we dan een klein stukje naar links om dan voor een bocht naar rechts, rechtsaf te slaan. Een smal paadje omhoog die daar het bos in loopt.

Op een boom bij deze splitsing wordt de Kohlröslhütte zowel rechtdoor als rechtsaf aangegeven. De eerste via de brede weg omhoog, maar die willen wij voor de terugweg bewaren, het smalle pad gaat over de Geissrücken. Een smalle bergrug of een Grat zoals dat hier wordt genoemd.



Het paadje loopt grotendeels door het bos en de ondergrond bestaat vooral uit modder na de regen van vannacht en boomwortels die spiegelglad zijn. Dit zijn van die stukken waar je extra blij bent met de wandelstokken om je op te vangen. Ze helpen wel degelijk om je in zulke omstandigheden zekerder te laten voortstappen.

De route is duidelijk gemarkeerd en behoeft nauwelijks enige omschrijving, behalve dat het pad

steeds de brede Forstweg kruist en dat we daar wel het smalle pad moeten blijven aanhouden om verderop de Grat niet te missen.

Het is soms een tamelijk steil pad maar geen lange klim, daarna daalt het weer iets en wanneer we dan op de volgende splitsing weer rechts op de Geissrücken aanhouden, lopen we even later ook over deze bergrug heen.

Eerst nog een stukje bos met soms de mogelijkheid om iets naar links of rechts een uitzichtpunt te vinden op de Weissensee of het Gitschtal aan de andere zijde, daarna wordt het pad meer rotsachtig.

Wanneer de ondergrond een grote rots wordt, dan volgt het smalste gedeelte van de Geissrücken. Zo smal, dat er voor de veiligheid een brug overheen is gebouwd om deze hindernis eenvoudig te kunnen nemen.



Dit is een prachtig stukje natuurlijk, deze smalle Grat en het daarbij behorende uitzicht. Bijna jammer dat het geen langere Grat is. Daarna dalen we weer licht en gaat het pad weer door het bos verder, steeds maar langs de berghelling.

Het blijft nu overal smal en met veel rotsblokken en boomwortels om overheen te klauteren, maar allemaal prima te doen. Waar nodig zijn langs de steile hellingen relingen geplaatst zodat het ook voor onervaren bergwandelaars een veilige route is.

Uiteindelijk komt de open Alpenweide weer in zicht en sluit het bergpaadje aan op een brede Forstweg. Nu is het nog maar een klein stukje rechtsaf over deze weg om bij de Jadersdorfer Ochsen Alm uit te komen.

Vanaf deze Alm is het ook nog slechts enkele minuten lopen via dezelfde weg tot aan de Alm met de Kohlröslhütte. Helaas wordt voor ons hier de rust verstoord door gerommel in de verte, en hier, op de open weiden, zien we het overal om ons heen ook weer dicht trekken.

Doorgaan naar de Golz is dus niet haalbaar, met onweer is het zaak zo snel mogelijk af te dalen danwel onderdak te zoeken, en zeker niet verder bergop te gaan. Wie wel de kans krijgt om verder te lopen kan vanaf hier gewoon de 25 blijven volgen tot boven op de 2004m hoge top. Daar zitten dan nog wel veel hoogtemeters in, want deze Kohlröslhütte ligt op maar 1533m.

Een andere optie voor een langere tocht boven de Weissensee is om van hieraf terug te gaan tot aan het EU-monument. Net er voor gaat wandelpad 29 naar beneden tot Naggl. Daarna kan route 27 genomen worden, het oeverpad langs de See helemaal terug tot aan de parkeerplaats. Vanaf het monument is die route nog 9Km, vooral bergaf.



Een kortere afdaling is ook mogelijk, dan moeten we terug tot aan de Naggl Alm en daar rechtsaf de 28 omlaag naar Rauna nemen. Ook dan kan linksaf de oeverweg 27 naar het dalstation worden genomen. Vanaf de Alm is deze optie 4,5Km.

Wij besluiten eerst naar de Naggl Alm terug te keren, maar niet weer via de Grat voor het geval het onweer te snel komt. We kiezen vanaf de Jadersdorfer Ochsen Alm de brede Forstweg terug omlaag, een gemakkelijke wandeling waarbij we flink tempo kunnen maken.

Net voor het EU-monument moeten we nog wel weer even omhoog klimmen op de route die we eerder afdaalden, maar daarna is het nog maar een klein stukje door het bos en over de weide terug naar de Naggl Alm.

Daar aangekomen lijken we nog even tijd te hebben voor een drankje en een Jausenplatte, voor we het laatste stukje terug naar de stoeltjeslift afleggen. Terwijl de donkere wolken en het bijbehorende gerommel het dal in beginnen te komen, zakken we af tot aan de parkeerplaats. We hebben nog net tijd om de wandelschoenen te wisselen voor normaal schoeisel en in de auto te springen voor de regen losbarst.

Wandelen boven de Weissensee is zeer de moeite waard en met veel mogelijkheden de wandeldag leuk in te vullen, maar vandaag was het voor ons helaas slechts een kort bezoekje. Een mooie reden om hier nog eens terug te keren onder betere omstandigheden.

De routes zijn zo nauwkeurig mogelijk opgetekend. Ik ben niet verantwoordelijk voor wijzigingen ter plaatse en/of (type-)fouten in de omschrijvingen. NEEM ALTIJD EEN GOEDE WANDELKAART MEE! [En mail ons](#) als je onjuistheden tegenkomt.